

Geen onderwerp was te groot voor Robin, geen detail te klein, geen vraag te moeilijk. Ingenieur en filosoof. Hij wilde een onafhankelijk en kritisch denker zijn en het leven als geheel begrijpen.

Voor zijn ogen ontstonden verbindingen:

hij vroeg zich af hoe filosofie en muziek, wetenschap en religie, filosofie en wetenschap samenhangen.

Hij was altijd op zoek naar de grenzen: kunnen de wetenschap en de filosofie het leven echt begrijpen? Zijn intellectuele reis bracht hem van de menselijke bloedstroom naar de stroom van de rivieren.

Echt begrijpen was voor Robin: kunnen namaken in modellen en simulaties. Om Robins korte leven te begrijpen schieten woorden, wetenschap en filosofie tekort. Zijn leven was niet alleen denken, maar ook dansen, muziek maken, vriendschap en liefde.

We moeten op zoek naar de verbanden in zijn leven, naar de verhalen binnen de verhalen die allemaal samenhangen. Dat verbindt ons ook weer met Robin: als wij denken, dansen, muziek maken gaat het verhaal van Robin door.

*Prof. Dr. Felicitas Krämer*